

Preek

Prediking n.a.v. t: 1 Koningen 17: 6a De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees.

De Joodse wijsgeer Heschel (1907-1972) deed ooit deze uitspraak: 'God is van géén belang, tenzij Hij van het allerhoogste belang is.' God is of niets of alles voor je. En als dat laatste voor jou het geval is, kan je dat heel erg alleen doen staan. Zo ook profeet Elia bij koning Achab met zijn lange termijn weerbericht.

Droog, droger, droogst. Niet Baäl gaat over dauw of regen. Nee, enkel God geeft die zegen (16:31,32). Hij vertelt 't met verve. Hij doet denken aan Maarten Luther (1483-1546): 'Hier sta ik. Ik kan niet anders!' En dan: Plots is Elia in geen velden of wegen meer te bekennen. Gearpkeerd aan de rand van het bestaan!

Toen alsook nu kan een mens, die met God lééft, zich nèt zo voelen. Hoe doorsta je tijden, waarin mensen om je heen 't Woord van God eigenlijk steeds minder 'lusten'? Waaruit put jij dan op school of werk de kracht om 't vol te houden? Zijn we als gemeente van Christus in de wereld dan inderdaad die 'witte raaf'?

Dat kleine kuddeke aan wie de Vader 't behaagd heeft om het Koninkrijk te geven (Luc.12:32). Néé, geestelijk in een woestijn leven valt voorwaar niet mee. Vooral wanneer we als mensen in eigen gezinnen of families 'kwakkelen' met manna. Zoals Israël destijds. Ja, soms luisteren dieren beter naar God dan mensen.

Zwarte raven. Aparte vogels. In Israël beschouwd als onrein. Het zien van hen belooft vaak niet veel goeds. Toch luisteren 'zwarte raven' van Ninevé beter naar God dan Israëls koning Achab naar de profeet Elia. En van de raven, zegt Jezus in de Bergrede, dat God voor hen zorgt. En zij op hun beurt weer voor Elia.

Noach laat als eerste een raaf uitvliegen om (in afgoderij) verdrónken land te verkennen (Gen.8:7). Hoe ziet de bodem van ons hart eruit? Als te droog of te nat? Eén ding is duidelijk. Als je écht honger hebt naar God, is het eten òf sterven. De raven brachten Elia 's morgens brood en vlees.

Zie jij brood in het vlees van de Meerdere Elia? Jezus, Gods vredesduif, maakt onder tekenen van brood en wijn van zwarte raven totaal witte!

Amen.